


בס"ד

ובחרת בחיים

ברסלב

חודש אשר בו ישועות מקיפות תשפ"א לפ"ק



נכון שאתה משתוקק
להיות אצל רבינו הק'
בראש השנה תשפ"ב
אם כן, מומלץ שתעבור
על חוברת זו
מתחילתה ועד סופה!

אל תמתין ליום רביעי
כי אז כבר יהיה מאוחר!



יש דברים שקשה לתאר עקב חוסר הטבעיות שבמילה הכתובה. יש דברים שקשה לתאר עקב הרגש הרב החבוי בתוכם. ויש דברים ששני הסיבות גם יחד, מקהים וממעטים את מה שקורה באמת. בכל זאת מתפרצים רגשי ליבי אל מול לחצני המקלדת, ואני מקוה בעזרת ה' שאצליח להביע עלי גליון לפחות מקצת שבמקצת ממה שאני חווה כאן, במצב הבלתי רגיל שאני נמצא:

אבות האומה, והיא קירבה אישית של כל אחד לקדוש ברוך הוא ולחוקות תורתו הקדושה בכל תהלכותיו, הנהגותיו, צרכיו, וענייניו.

שלא כמו בתנועה אחרת, תנועה זו אינה 'מפלגה' מאוחדת, המשרתת אינטרסים קהילתיים ואחרים, בראשות מנהיג בכל דור שלאחר חיו מגיע יורש. תנועת ברסלב מרכיבה מגוון רב של קהילות ורבנים ואף בודדים רבים בכל מדינות העולם, כשרובם הגדול אינו מכיר אף את חבריו לתנועה, ואף "אדמו"ר" העומד בראש אינו קיים בחסידות זאת.

תנועת ברסלב מוכרת בעולם כמורכבת מכל גווני הקשת של העם היהודי, ומכל עדותיו השונים יחד שבטי ישראל, אשר הצד השווה שבהם שאינם מסתפקים בקריאת ספריו המחכימים של אותו צדיק, אלא מיישמים זאת למעשה לחיי היום יום, כאשר אינם זזים מהוראותיו כמלא נימה, ולא רק כש"מבינים" את עומקם, וגם לא רק כשזה נוח להם, אלא פשוט מוסרים את נפשם ואת כל אשר להם בשביל לקיים את רצונו של צדיק זה, אשר כמו שכותב אין ספור פעמים שכוונתו היא "להלוך אתכם בדרך חדשה" שהיא בעצם כדבריו "דרך ישנה" שדרכו בה

אם תשאלו: איך זה שראשי משפחות עזבו את בני משפחותיהם ביום בהיר, וטסו למרחק אלפי מילין מבתיהם?

או תתמהו בקול: איך יתכן שבעלי משרות ועסקים גדולים וקטנים, עזבו הכל וקנו כרטיסי טיסה חד סטריים, מבלי להודיע על כך למעסיקיהם / לקוחותיהם / עובדיהם יום אחד לפני הייתכן?

או שיהיו שישאלו: איך יצאו משפחות שלימות עם טפיהם ועולליהם אל הבלתי נודע, ללא הצטיידות בשום אמצעי מחיה וקיום, וממש הם אינם נראים אנשים מנותקים או שבויי כיתות, אלא אנשים אינטליגנטיים מכל העדות והשכבות ומכל מדינות העולם!

התשובה היא יחידה ופשוטה:

פה במדינה הכל כך קרובה, אך כל כך רחוקה: "אוקראינה", חי איש פלא מגדולי ומאורי האומה היהודית ומענקי הרוח וההגות היהודית, ושמו רבי נחמן מברסלב. אין כאן המקום, ואין זו הבמה להרחיב על אותו חכם יהודי, אשר כל העולם כולו ואף מאומות העולם מכירים בגדלותו וחכמת תורתו המתורגמת היום בעשרות שפות בעולם.

אותו צדיק וקדוש, ייסד "תנועה" הנקראת ע"ש עיר מגוריו: "ברסלב".



בתמונה: ערב ראש השנה אלפי חסידים ברסלב בדרכם לקיבוץ תשפ"א בגבולות בלארוס-אוקראינה - 'אין מעבר לחרדים'!



"הראש השנה שלי" עולה על הכל"

הכנסת הפתק לקלפי לבחירתם של "שלוחינו" אלו, היא פעולה אוטומטית משהו כמו לנשום אויר או לשתות מים, או שמא לפני שאנו מבצעים את הפעולה הפשוטה הזאת, מותר לנו ואולי אף מחובתנו לחשוב פעמיים, ולדעת מה הם התוצאות של הכנסת פסק קטן זה, מה אנו מצפים מכך, ומה הם ההשלכות לעתיד. מדובר אמנם בפעולה מזערית, העורכת דקות ספורות בלבד, אך ניתן להגדירה כלחיצת כפתור על מכונה רבת עוצמה, שיכולה לבנות או להרוס עולמות...

של החסידים ברבם ומורה דרכם, ובמרוצת השנים עשו כל מאמץ ואף היו שחסכו מפת לחמם במשך כל השנה, בכדי שיוכלו לקיים רצון רבם הקדוש, ואם כי 'מניעות' רבות קמו והזדקרו להם בדרכם, הרי שכפי שרבי נחמן לימדם הם נועזו אך ורק בכדי "להגביר את החשק" ולא חסו ושלומו לסגת... ואף כשראו כי הדבר הוא בלתי ניתן להשיג, הזהדו קול שאגת הארי "אל יאוש! או: "אין יאוש בעולם כלל!" אשר רבי נחמן החדיר בהם, שלעולם אין כזה דבר "אי אפשר".

אז אם השבנו שלמעלה ממאתיים שנות היעדרותו של רבי נחמן בגופו, יחליש את זיקתם העמוקה לקיום ציוויו הנחרץ, גילינו שרוחו החיה והקיימת ממשיכה להבעיר עוד ועוד נפשות ואף אנשים מורמים מעם, ביניהם רבנים גדולים חכמים נבונים ומשכילים.

כלפי מה הדברים אמורים. כולנו מודעים לכך שרבים מחסידי ברסלב, כועסים, ממורמרים ומאוכזבים, ממה שעבר עליהם בימים שקדמו לראש השנה שעבר עלינו לטובה. מי שאינו משתייך לברסלב, לא יבין עד כמה פגעו בנקודה הכי פנימית והכי יקרה לנו. היד אחת שעשו אלו שנסלחו על ידינו על מנת לייצגנו ולדאוג לצרכינו, עם פורקי העול שהוכיחו בשנה האחרונה את עומק שנאתם לחרדים וליהדות שהם מייצגים, הביאה רבים מאתנו לעשות חושבים, האמנם

כמוכן שרוב ככל חסידי התנועה מכירים ומכבדים מאוד את דעתם של זקני רבני התנועה אשר קיבלו את החלק שבעל פה שעברה במסורת מזרז לזרז בברסלב על ידי תלמידיו של רבי נחמן ותלמידיהם הם, אך כאמור "על כסאו לא ישב זר" ולעולם לא יכתירו אדמו"ר חדש וזאת בנאמנותם לדברי רבי נחמן: "ממני עד משיח לא יהיו חדשות".



האהבה וההערצה של החסידים לרבם איננה ניתנת לתיאור "ואם יתן איש את כל הון ביתו באהבה בזו יבזו לו"... מהו אם כן כל ענין ה"ראש השנה" והנסיעה המפורסמת כל כך אליו? כאן מגיעה הדרמה: "כל הענין שלי" הכריז אותו ענק שבענקים "הוא ראש השנה" ואף הזהיר והתחנן: "איש כל יעדר!!" כאן מתבטאת האהבה הבלתי נתפשת



כי נמכרנו אני ועמי מונולוג נוטף דם, דמע וכאב בל יתואר



בתמונה: יהודי שהותקף עד זוב דם בחנות באוקראינה על היותו "יהודי - מפיץ קורונה" - ערב ר"ה האחרון

הקבוצות ער ופתוח. שלא תגידו לא אמרנו - אומרים עסקי החסידות. אבל מי שעוקב אחר הלוח הרחוק בקרב חסידי ברסלב, יכול להבחין כעת במשהו שדי מזכיר את קו השבר של הציונות הדתית בימים שאחרי ההתנתקות. בעתיד, יפגשו הבולדוזרים השתקנים, בעוד ועוד פלגים "שמחשבים את זרכם מחדש ומגלים את האמת שהסתתרה עד היום תחת הררי מילים ומעשים מזויפים של העסקונה החרדית" - כך עיתון 'משפחה', כ"ח אלול תש"פ.

ואם חשבתם שזו רק השתיקה הרועמת, אולי הגיע הזמן לחשוף מעט מן האמת.

"מקורבי פרויקטור הקורונה פרופ' רוני גמזו אומרים לי הבוקר על הנכתב שהוא שלח לנשיא אוקראינה נגד הנסיעה לאומן, אמירה די דרמטית שמשנה את התמונה כולה בסיפור "פוליטיקאים בכירים בהם חרדים ביקשו זאת" - יקי אדמקר.



"תן לי את החגים וקח את אומן" ציטוט מדבריו של יעקב ליצמן חבר הכנסת מטעם מפלגת אגודת ישראל בסייעת יהדות התורה,

לפניכם מונולוג נוטף דם, דמע וכאב בל יתואר המחזה המחריד שהיה בגבול בלארוס-אוקראינה בערב ראש השנה תשפ"א, שלא ישכח לעולם! ושנתן לנו להבין, שמאד כדאי לעצור את המירוץ ולא להיתפס לתעמולה נבובה, רק להשתמש בשכל שחננו הבורא ית"ש, להבין את אשר לפנינו:

לא אחת מהמפלגות החרדיות לא קמה ללחום את מלחמתם של חסידי ברסלב. משום מה, סבורים הם שהפלה הברסלבאית מובן מאליה בהצבעה המסורתית. עובדה, אף אחד משרשרת הבולדוזרים המפורסמת, שיודעים לטפל בכל אירוע אחר במגזר (ולא תמיד רוצים), לא השמיע ציוץ קל. ב'רגע האמת' כולם התנערו.

כידוע, ברסלב השורשית נחלקת ל'קנאים' ול'שאינים קנאים', כאשר השיח בין

עדיין צרוב במוחנו המראות הכל כך קשים של רבבות ילדי חמד טהורי עיניים בתת תנאים, מאות מזקני אנ"ש חסידי ברסלב נפגעי היפו-תרמיה הזרוקים בצידי הדרך ללא כוח - ולמולם חומות אדם, שורות של חיילים אוקראינים קשוחי מבט חמושים בנשק. יהודים עטופים בטליתות, אומרים סליחות כשמעליהם חגים מסוקים צבאיים משל היו פושעי מלחמה או מורדים צ'צ'נים.

ומי היה המניע של התופעה המזעזעת הלזו? לא אחר מהמדינה ה"יהודית", ו... כן! לרבות החכים החרדים שחגו על יצירתו של הכאוס המחריד.

הסיפור החל ממשלחות דיפלומטיות שלוחי השטן 'נתניהו', שעבדו במרץ חודשים ארוכים, המשיך במכתב אנטישמי ששיגר הפקיד רוני גמזו לנשיא אוקראינה - זלנסקי בו מתאר את "נגועי הצרעת מפיצי המגיפה - חסידי ברסלב שמוכרחים למונע מהם את העלייה המסורתית לאומן", מכתב שעורר גל אנטישמיות שלא נראה כמותו שנים ברחבי אוקראינה, עד כדי הצבת שלטי איסור כניסת יהודים למרכולים, שריפת בתי העלמין, הכאת יהודים ברחבי אוקראינה ובאומן עד זוב דם; המשיך בשיחתו של נתניהו עם זלנסקי, בה דרש ממנו אישית שלא להכניס חלילה את החסידים לארצו; והמשיך בשתיקתם הרועמת של חברי הכנסת החרדים, וזה לא הכל - כפי שניווכח בהמשך.

מזה לא נוכל להתעלם בשום אופן, אף





ואלו הם התוצאות... זרוקים על הדשא בין הגבולות

אלפי חסידים בשחור לכן בבלארוס, הוא עובד קשה הרבה יותר אבל מהצד ההפוך, להגביר את הקשיים, להעצים את החומות, ולחסום בכל דרך את המעברים. כמו כן בשעות אלו של כתיבת השורות, מתפרסמת ידיעה על סיוע המוניטרי שיצא הבורק מישראל למדינה המוסלמית צ'אד - כדי לסייע במלחמה בהתפשטות ווירוס הקורונה. אבל לאלפי אזרחים ישראליים שנכח אמונתם האיתנה יצאו "חוקית" ממדינתם, וזרוקים תחת כיפת השמים, לא רק שלא נשלחה עזרה ואפילו לא שמיכה אחת ממחלקת היד שנייה. 'הצלב האדום' הוא זה שסייע.

אז עכשיו אתם באים עם שקרים על העבר, והבטחות סרק על העתיד, ובלבד שנגיע ביום שלישי י' ניסן לקלפיות, כדי שתוכלו להישאר שם עוד כמה שנים (או ליתר דיוק חדשים...), אז ברצוננו להבהיר לכם באופן שאינו משתמע לשני פנים, אתם לא הייתם שם עבורנו, אין כל סיבה שאנו נהיה כאן עבורכם, כי להיות עבורכם, זה לירות לעצמנו ברגלים.

כשזעקנו אליכם מעמק הבכא, לא ספרתם אותנו, ובכך עשיתם לנו בית ספר להבין מי אתם ומה אתם, כעת כשאתם רוצים ששוב נושיב אתכם על כורסאות עור הצבי במשכן הכל כך נחשק בעיניכם - אחרתם את המועד! זכינו סוף סוף להכיר אתכם...

שלום ולא להתראות!!!



ומי גרם לכך שאנן "אין כניסה לחרדים" - במציאות ולא בווירטואליות...?

צעדיהם ולהכשיל אפשרות של הבנות והסדרים בין הצדדים. גמזו, נתניהו ושותפיהם הפכו את אומן לעניין אישי. העלייה השנתית הזו שמתקיימת מאות בשנים וביותר בשלושים השנים האחרונות, ובקושי זוכה להתייחסות תקשורתית, החלה פתע פתאום לפתוח את מהדורות החדשות של ישראל במשך חודש ימים, משל הייתה זאת בחריין דובאי או עומאן.

רק טיפש לא מבין כי מדובר כאן במלחמת דת. אם בבלפור יכולים להתקיים הפגנות ומסיבות בדבוקת ענק מדי ערב בהשתתפות 15,000 איש, אין כל סיבה בעולם שבאומן לא יוכלו להתקבץ החסידים לפי כל הכללים במתווה מוסכם ומפוקח. אלא שקברניטי המדינה ברוב רשעותם החליטו לשווק, שאומן היא ראש כל ההדבקות, בדיוק כפי שקבע גמזו שבוע קודם לכן במכתבו המחפיר שהחסידים מפיצו מחלות. הכאוס האדיר היה צפוי.

בדיוק כפי ההתעקשות של החסידים לקיים את האזהרה של רבם "איש בל יעדר". ובערב ראש השנה הגיע לשיא: אלפי איש, יחדיו עם טפם ישנים תחת כיפת השמים בתת תנאים. לא היה מישהו אחד מבין מקבלי ההחלטה השרירותית שהכה על חטא. להיפך, עוד היו מי שהתרעמו על הנסיעה לבלארוס נגד הנחיית הפרוייקטור העוין. - נכון, אפשר להתווכח על הנסיעה, אבל על דבר אחד אי אפשר להסכים - על אטימות המערכת ושנאת הדת הפועלת בה כאג'דה. כי עם קצת רצון והבנה, יכולים היו להגיע לתוצאות מבוקרות ואחריות יותר.

בואו ניזכר מה הסכימה ממשלת ישראל לעשות בשביל נערה אחת שנכלאה ברוסיה בשל עניינים מופוקפקים. נתניהו שידד מערכות עולם, העניק לפוטין נכסים לאומיים במתנה, ואף טס בעצמו כדי להצטלם בשעת השחרור. ומנגד בשביל

לראש הממשלה נתניהו לקראת הסגר בחודש תשרי.

"אני ישנב על הכביש כדי שלא יתקיים הקיבוץ של ברסלב באומן", ציטוט מדבריו של יו"ר מפלגת ש"ס אריה דרעי. וגם כאשר פנו אליו חסידי ברסלב מהגבול לבקשת עזרה, נענה אותו עריץ: **"מי ביקש מכם לקחת אתכם במסע, את בניכם הקטנים לבני ערובה"** - אריה דרעי יו"ר מפלגת ש"ס.

זה רק קצה המזלג ממש, והרשימה עוד ארוכה מאוד.

הזוי. ומי הוא זה שעמד מנגדם של אותם חכ"ם חרדים - שותי הקולות הברסלביים שאינם קנאים - הוא דווקא ח"כ הערבי אחמד טיבי יו"ר הרשימה המשותפת, שתקף את נתניהו על הטלפון שלו לנשיא אוקראינה לעצור את החסידים.



ונתניהו כמו נתניהו, וכמו שרק הוא יודע, מיהר להכחיש את פנייתו לנשיא האוקראיני. כשבמקביל מקיים פגישות דמה, עם כמה מברסלב, וכאן הוא ממשיך בטשטוש וכמו שרק הוא יודע, ונטוע בהם תקוות שווא למתווה אפשרי מול אוקראינה. אלא שקשה לשקר בלי לתאם. יום לאחר ההכחשה, נשיא אוקראינה וולדימיר זלנסקי קרע מעליו את מסכת השקרים ומספר בתקשורת האוקראינית כמו פיו, שנתניהו דורש ממנו לחסום את כניסת חסידי ברסלב מלהגיע לאומן.

גם כשהאוקראינים דנו עם עסקני חסידות ברסלב שלוחי הרבנים שליט"א על מתווה והגיעו איתם להבנות, כי ידעו שזה יכניס להם מיליוני דולרים לקופת המדינה המדולדלת, אולם הישראלים דאגו להצר את



מתוך סרטון תעמולה של "יהדות התורה" לקראת הבחירות....



יש לכם תשובות

יהודי פיקח אמר פעם: "סוחר" איננו מי שמוכר חפץ שוה ערך לאדם הצריך את אותו חפץ, שהרי מה חכמה היא זו, אלא המוכר חפץ שאינו שוה כלום לאדם שכלל אינו צריך אותו, למשל מקרר שלא עובד לאדם שגר באלסקה...

לך תדע, ואם אתה בכל זאת מתעקש לבדוק, אז אתה כנראה לא מבין את המצב החמור הטמון ב"איום האירני", ולכן מוטב לך שלא לבדוק, אלא בא אחריי ותעשה מה שאומר לך...

ג. למה אתם צועקים עלי 'גנב' ולא נותנים לי להיכנס למקוה, בגלל המוצא שלי? גזענים שכמותכם!...

כמובן שאין בדוגמאות אלו לסכם את מגוון דרכי פסיכולוגיית ההמונים, אך הם נותנים לנו הצצה כל שהיא, שתסייע לנו להבין, שבעצם אם היה ברור לי מה אני רוצה, והייתי נצמד לזה בלי לסטות ימין או שמאל מדרישתי, מטענתי, מצרכיי, התועמלן המוצלח לא

היה יכול להביס אותי ולשחק בי כחומר ביד היוצר!

"סליחה אני מצטער, אבל אין ביכולתי לאפשר לך להיכנס למקוה, מפני שאתה גונב לאנשים כרטיסי אשראי מהכיסים!".

"סליחה, עבורי משנה אך ורק אם אני אוהב את טעמו של הקולה, ואז מתאים לי להעלותו על שלחני לכבוד השבת, אבל 'טעם החיים', אינו ממין הטענה!".

כי על שאלות צריך לקבל תשובות, קצרות או ארוכות, אך עליהם לתת מענה אמיתי לשאלה!

מעולם לא מצאנו שתוס' תירצו את קושייתם על רש"י בכך ש"קוקה קולה זה טעם החיים" או לחילופין בכך ש"קודם כל אני חרדי"...

לכן טוב יעשו נבחר הציבור המעוניינים כל כך לקבל את 'קולנו', אם הם יענו לנו על מספר שאלות המציקות לנו, אך תשובות יתקבלו אך ורק כשהם ייענו בצורה

עניינית שאכן תתרץ את הקושיות, באופן שלאחר מכן לא יישאר זכר מהקושיות...

שאלה: למה החרשתם כשמנעו מאיתנו בדרכים אכזריות ובדרכי רמיה, ליסוע לאומן לראש השנה???

שאלה: למה לא הפכתם שולחנות כשפרוייקטור הקורונה 'רוני גמזו' שלח את המכתב האנטישמי לנשיא אוקראינה, לאסור את הנסיעה לאומן ו'על החרדים-החסידים מפיצי הקורונה'???

שאלה: למה החרשתם למראה התמונות המזעזעות, כאשר היינו זרוקים על הדשא ללא תנאים מינימליים, הרי צעקנו אז במלא גרונו שנתחשבן עמכם ביום הבחירות...???

שאלה: למה לא פוצצתם את הקואליציה או לפחות אימתם שכך תעשו, כדי שציבור הבוחרים שלכם יוכל לקיים את אמונתו ליסוע לרבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב שהזהיר אותנו ש"אין דבר גדול מזה"???

שאלה: אם היה בידכם למנוע את כל זה ולא מנעתם, אזי חייבים אנו לעשות הכל כדי שלא יהיה לכם שוב את הכת, ואם אכן לא היה לכם כל דרך לטפל או לפחות לעזור, אז מה הוא הצורך והתועלת בכך, הרי כמה יוסף איכא בשוקא???

שאלות אלו יחד עם השואלים עצמם יחכו ביום הבחירות בבית לתשובות מספקות...

סליחה אני מצטער, אבל אין ביכולתי לאפשר לך להיכנס למקוה

החכ"ם החרדים ידעו היטב שבמוקדם או במאוחר יתקיימו בחירות, וא"כ נשאלת השאלה הנוקבת, מדוע לא חששו להתנהג בצורה כ"כ מבישה ולבגוד בנו באופן כה מכוער ובולט?

לבטח הם גם יודעים ש"נבחר ציבור" נבחר, על מנת לשרת את ציבור בוחריו, וברור שאיש לא היה בוחר בו לולי זאת, וא"כ התמיהה גוברת מאי היא דקמן?? קמה לה וגם ניצבה קושיית רש"י המפורסמת "וקורח שפיקח היה מה ראה לשטות זו"???

אלא מאי, מוכרחים לומר שהכלל הנ"ל תקף גם בפוליטיקה. תועמלן טוב אינו מי שמשווק ח"כ טוב וראוי, כזה שמשורר לקהל

בוחריו, כי אם זה שביכולתו לשווק ח"כ שבגד ויבגוד בבחוריו ולמרות זאת להביאם לקלפי...

זו היא כוחה של תעמולה, ואין תירוץ מתקבל על הדעת על קושיית רש"י, אלא שהם סמכו על כוחה של תעמולה שכוחה יפה,

ואכן זו היא כוחה של תעמולה למכור חפץ שאינו שוה אגורה שחוקה לאדם שאינו זקוק לו כלל ובכל זאת הוא ישלם עליו במיטב כספו...

והדבר יקרה, כאשר מאן דהוא ישכור את האנשים המוכשרים לכך, והם בדרכים מתוחכמות, מפותלות ומתחלפות לפי הצורך ולפי קהל היעד, יצליחו לגרום לעדר הצאן - קהל בוחריו שנבגדו על ידו בשעתם הקשה, להצביע עבורו שוב ולבחור בו כאדם שלבטח ישמיע את קולם ויזעק את זעקתם...

יש שיאמרו, אכן כוחה של התעמולה גדול הוא, אך אני

איני מושפע ממנה, אלא שוקל אני כל דבר במאזני שכלי. ויש שיאמרו, אכן מושפע אני ממנה, אך מה בידי לעשות? אין זו השפעה ישירה שבידי להתגונן מפניה, כי אם השפעה עקיפה ונסתרת החודרת למוחי, עד שלפתע מוצא אני את עצמי עושה את מה שהבטחתי וחזרתי והבטחתי שלא אעשה, משום שלפתע פתאום רואה אני את הדברים בצורה אחרת, גם ה'דג המסריח' מצליח לקבל צורה לשערה...

אך כאשר נתבונן היטב נשים לב, שתעמולה תמיד חוטאת לאמת, גם אם היא טוענת לכאורה באופן הגיוני.

הא כיצד? בדרך כלל היא בנויה על סיסמאות ו/או הפחדות ובמצב היותר טוב היא מייצרת טענה מדומה, ומפריכה את אותה טענה מדומה בהסברים הגיוניים להפליא, אך תוך כדי התעלמות מוחלטת מהטענה השנייה האמיתית, וזאת משם שעליה אין לה כל תשובה.

בואו נדבר על דוגמאות,

א. סיסמה: "קוקה קולה טעם החיים" ואם תשאל, מדוע? התשובה שתקבל היא מפני ש"קוקה קולה זה הוא טעם החיים", ואם תשאל שוב, יאמרו לך שכולם הרי יודעים ש"קוקה קולה זה טעם החיים"...

ב. הפחדה: "רק נתניהו כראש ממשלה יוכל להתמודד עם האיום האירני", המסר הסמוי הוא: אל תיקח סיכון לחפש חלופות, כי הוא, ודאי יכול להתמודד עם האיום האירני המפחיד כל כך, אבל אחרים,

הבלוף הגדול



תעמולת בחירות - קיבוץ תשפ"א...



תעמולת בחירות - קיבוץ תשפ"א... ב...

ורדיפת יהודים באוקראינה, כל אלו ועוד ידועים היטב לאנ"ש, שאלפים רבים מאתנו חוו זאת על בשרם. מה היו אמורים חברי הכנסת החרדיים לפעול לעת כזאת מול שערוריה מחרידה זו שלא היה לה אח ורע מאז שנפתחו שערי אומן. באופן טבעי ומתבקש, היה עליהם להקים קול רעש גדול על החוצפה והעזות להתנכל בצורה כה מחפירה לאלפים רבים מבחריהם, וגם אם לא היו מצליחים לפעול משהו, לפחות לצעוק כדי שהבחרים שלהם יהיו

בפוליטיקה כמו בפוליטיקה, השיח הציבורי, כלומר מה שמכריזים בקול רעש גדול בכתב או בתקשורת והשיח האישי, כלומר כשהפוליטיקאים מסכמים דברים ביניהם, ממש לא בהכרח שהדברים תואמים. בשקט מאחורי הקלעים יסכמו משהו אחד, וברבים יגידו או יפרסמו את ההיפך הגמור. הפוליטיקאים מבינים היטב זה את זה, וכשהם יושבים בחדר סגור, מבין האחד שחבירו אינו יכול לצאת בהצהרה פומבית שתתסיס את בוחריו, והוא מניח לו לפמפם גיבובי שקרים, על מנת שבוחריו יהיו מרוצים, אך בארבע עינים, הוא כבר סיכם איתו כך וכך. בעיני הפוליטיקאים משחקים אלו הם לגיטימיים, ומי שבקי מעט בעניינים יודע שזה הוא לחם חוקם, עד כדי כך, שפוליטיקאי שאינו בקי במכמני הלולניות, לא יוכל להחזיק מעמד לזמן רב, ומהר מאד הוא יפלוט מחיי הפוליטיקה. הציבור בכללותו לא כל כך מודע לכך, מאחר ורוב רובו מעודכן ממה שהוא קורא בעיתונות המפלגתית, או ממה שהוא שומע או רואה בתקשורת. אין לו שיג ושיח מה מתחולל בין הקלעים, וכשהוא רואה כותרת בומבסטית כזו או אחרת, הוא

מאמין באמונה שלימה, שכל מילה כתובה, היא אמת ויציב ונכון. והאבסורד הוא הרבה יותר עמוק, כי לו למשל הוא יראה כותרת ראשית בעיתון עליו הוא מגוי, ששר פלוני התפטר מתפקידו עקב כך וכך, והוא מבטיח שזהו נגמר הוא שוב לא יחזור, וכעבור זמן קצר, הלה חזר אחר כבוד לתפקידו, הוא לא יהרהר ויערער לרגע, ומדוע? כי בעיתון של שבוע לאחר מכן יוסבר בטוב טעם ודעת, מדוע זה "מתפטר" לעשות, וחסל סדר סתירות וקושיות...

כך, וממש כך נערך ה'משחק' על "פעילותם האינטנסיבית" של נציגנו הנאמנים בכנסת, בכל מה שנוגע לפרשיית ראש השנה האחרון באומן... העובדות ידועות לכולנו, מאמציה הכבדים של מדינת ישראל והעומד בראשה למנוע את הקיבוץ הק', מכתבו האנטישמי של פרוייקטור הקורונה לנשיא אוקראינה, המראות הקשות בגבולות, האנטישמיות



האם גם השנה ימנעו מאתנו להגיע לקיבוץ של רבינו?

הדרישות של משרד הבריאות ושאר הגורמים הרלוונטיים על פי מתווה שהוגש על ידי המזכירות הארצית של חסידי ברסלב, ולמצוא את הדרך שתאפשר את נסיעתם וחזרתם בשלום ללא סכנה בריאותית.

החוק במדינת ישראל מתיר לאזרחי המדינה לצאת מהרץ ולשוב אליה, בכפוף למגבלות ולבידוד, ולכן אין שום סיבה למנוע את הזכות הבסיסית לחסידים שמתחננים לכבד את בקשתם ולאפשר בעדם לשהות על ציון רבם הקדוש.

נודה לפועלך בנושא החותמים בתקוה

יעקב ליצמן, מאיר פרוש, יעקב טסלר, ישראל אייכלר, אליהו חסיד" (5 מתוך 8 חברי הכנסת של אגודת ישראל)

יום אחד בלבד אחרי מכתב זה ביום ל' אב (20 באוגוסט 2020 למניינם) נשלח המכתב האנטישמי הנודע, מפרוייקטור הקורונה רוני גמזו לנשיא אוקראינה מר זלינסקי בזה"ל:

"אני כותב לך", פותח גמזו את מכתבו לנשיא אוקראינה, "כעומד בראשו של כח המשימה הישראלי

חסידי ברסלב וקהל רב שמקפיד בכל שנה לנסוע לציונו באומן של רבי נחמן מברסלב זי"ע ולהשהות שם בימי ראש השנה.

הנסיעה לציון הקדוש באומן נערכת מזה שנים רבות, ועוד לפני נפילת מסך הברזל נסעו יהודים רבים במסירות נפש של ממש להיות בחג הקדוש באומן.

בהתקרב ימי החג, אנו מבקשים ממך להיכנס לעובי הקורה, ולמצוא עבורם פתרון הולם, שיעמוד בכל

כך, וממש כך נערך

ה'משחק' על

"פעילותם"

האינטנסיבית" של

נציגנו הנאמנים

בכנסת, בכל מה

שנוגע לפרשיית

ראש השנה האחרון

באומן...

מרוצים, שיש מי שכואב את כאבם. חברי הכנסת הם לא טיפשים, ומבינים היטב שבאם ברצונם שהמוני חסידי ברסלב ימשיכו להצביע עבורם בסיבוב הבא (שלא איחר לבא, זו הפעם החמישית...), הרי שלפחות עליהם להעמיד פני כואבים את כאבם.

אך משום מה זה לא קרא, קולם לא נשמע, לא קול ענות גבורה ואף לא קול ענות חלושה, ולא רק זאת אלא שהמרצע יצא מן השק, שמי שדרבן את גמזו האכזר לצאת עם מכתבו האנטישמי הידוע, היו לא פחות מאשר חברי הכנסת החרדיים מש"ס ואגודת ישראל.

אבל איך אמרנו, מתחת לשלחן זה סיפור אחד, ומעליו זה סיפור אחר... לקראת סוף חודש אב (כ"ט), כשהשטח כבר בער, וכבר נודע על הפלונטר הגדול אליו נקלעו אנ"ש, פורסם מכתב ששלחה סיעת אגודת ישראל לראש הממשלה, בו הם פונים אליו בנידון: "מציאת פתרון לנוסעים לאומן לראש השנה", במכתב הם כותבים בזה"ל:

"פונים אנו בזאת אליך חברי סיעת אגודת ישראל בנפיייה נרגשת בשם

גמזו, זו אמנם השערה, אך לכאורה לא מדובר כאן בצירוף מקרים, כי אם הכל תוכנן היטב מראש, אגו"י תכתוב מכתב בו הם מבקשים - לא מאיימים כמובן, כפי שהם יודעים לעשות ועוד איך, כאשר מדובר בתקציבים או בג'ובים - שנתניהו ימצא פתרון הולם, ומיד למחרת נשלח המכתב האנטישמי, וכך הרוויחו הפוליטיקאים החרדים, שהם כביכול עשו למען חסידי ברסלב, אך מה לעשות ונתניהו וחבר מרעיו לא נענו להם, נעבעך, ועשו מה שעשו...

על סמך מה אנו משערים כך? כי אם באמת היתה כוונת מכתבם לראש הממשלה, להביא לפתרון אמיתי, אין ספק שלמחרת כשהתפרסם מכתבו של גמזו, הם אמורים היו להפוך שולחנות ולהרעיש עולמות, היתכן? פנינו בדרך ארץ ובהתאם להנחיות ולחוק, איך זה שהשרת שלך שולח כזה מכתב אנטישמי שתוצאותיו היו הרות אסון? מה פשר השתיקה הרועמת, כותבים מכתב ובזה יוצאים ידי חובה?

ואיך זה שאחד הכתבים הנחשב לאמין - יקי אדמקר, כותב בעקבות מכתבו של גמזו: "מקורבי פרויקטור הקורונה

"התאספויות מהסוג הזה, עתידות להביא לאירועי הדבקה המונית, של תיירים ושל תושבי אוקראינה המקומיים"

מתוך מכתבו של גמזו



וזו התוצאה!...

עוד נקודה מעניינת: בחשבון פשוט, אם נעשה אחד ועוד אחד, יש פה משהו מעניין, המכתב של אגודת ישראל, נשלח יום לפני מכתבו של

שתפקידו להלחם במגיפת הקורונה, ואני רוצה לחלוק איתך את דאגתי לקראת נסיעתם הצפויה של אלפי ישראלים, בני הקהילה האולטרה-חרדית, המתעתדים לבקר באומן, בעליה המסורתית לקברו של רבי נחמן".

"...אחוז החיוביים [בישראל] נותר גבוה, עם שיעורים גבוהים מהרגיל אצל הקהילות האולטרה אורתודוקסיות.

"אני מבקש להביע את החשש כי לערכת שבועיים של חגיגות אינטנסיביות בליבה של העיר אומן, היכן שעשרות אלפים יחגו בתנאי צפיפות, יהיו השפעות קצרות וארוכות טווח, הן עבור תושבי אומן המקומיים והן עבור מדינת ישראל".

"התאספויות מהסוג הזה, עתידות להביא לאירועי הדבקה המונית, של תיירים ושל תושבי אוקראינה המקומיים, שעתידיים להיות לנטל כבד על מערכות הבריאות המקומית, בעוד שאלפים עתידיים לחזור משם לישראל ולהמשיך להפיץ את הוירוס".

מה היתה תגובתם של חברי הכנסת, שיום קודם לכן שלחו מכתב "בהול" לנתניהו? כמה אמירות פופוליסטיות ותו לא!





יעקב ליצמן, מאיר פרוש, ישראל אייכלר, יעקב טסלר".

בראש ובראשונה - כבר עכשיו דאגתם לסגור את אומן ולגזול את התיקונים של ראש השנה של רבינו מכל הילדים והזקנים, אלו שלא יכולים להתחסן; כבר עכשיו, בימי ניסן, דאגתם שנתניהו יתקשר לזלנסקי ולדרוש ממנו שיחסום את שערי אוקראינה לכל אותם החוששים מהחיסון - אינכם מתביישים לגרום לנו נזק אדיר, ועוד כביכול למנף זאת

כ"הישג"?

וסתם כך, אפי' לדבריכם מדובר בבדיחה גרועה ומאד לא מצחיקה "כל המחוסנים/מחלימים יוכלו לנסוע לאומן", על מי אתם מנסים לעבוד? הרי כל תושב ישראלי מחוסן או מחלים יכול לנסוע לכל מקום שירצה בעולם, לא צריך בשביל זה שום "הסכם קואליציוני" ולא שום פרוטקציות והשתדלויות, זו היא זכות המעוגנת בחוק לכולם, ובין אם תדרשו ובין אם לא, זה כבר אצלינו בכיס, אז מה הבלוף המגעיל הזה, על מי

ישראל לכנסת ה-24 מתחייבים בזאת שבהסכם הקואליציוני של יהדות התורה נעמוד על כך ונפעל:

א. שלקראת ראש השנה תשפ"ב כל המחוסנים/מחלימים יוכלו לנסוע לאומן על בסיס אישורי המחלימים / מחוסנים העכשוויים וללא הגבלה או מכסה.

ב. אנו נדרוש ונוודא שמדינת ישראל לא תפעל בדרך אחרת ע"י מי מנציגיה, הן במדינת ישראל והן מול אוקראינה.

פרופ' רוני גמזו אומרים לי הבוקר על הנכתב שהוא שלח לנשיא אוקראינה נגד הנסיעה לאומן, אמירה די דרמטית שמשנה את התמונה כולה בסיפור "פוליטיקאים בכירים בהם חרדים ביקשו זאת".

איך אמרנו, סיפור מכור מראש. בפרהסיא הציבורית נבקש (בשיא העדינות) לאפשר מתווה, ואילו מאחורי הקלעים, נדחוף את סיכול הנסיעה לאומן...

וכל העסקנים של ברסלב שהיו בסוד העניינים זועקים חד משמעית שידיהם של אותם חכ"ם שפכה את הדם!!

ואם כל אלו אינם מבהירים לכם די את התמונה האמיתית, הרי שהמכתב האחרון שנכתב זה עתה (אדר תשפ"א) לקראת הבחירות, מבהיר לנו כשמש הזורחת, האם הם באמת מעוניינים לסייע לנו, או שהם מעוניינים בדבר אחד, שנגיע לקלפי ביום הבחירות.

הנה לפניכם מכתבם ככתבו וכלשונו:

"בס"ד, אדר תשפ"א

אנו מועמדי אגודת

כבר עכשיו, בימי ניסן, דאגתם שנתניהו יתקשר לזלנסקי ולדרוש ממנו שיחסום את שערי אוקראינה לכל אותם החוששים מהחיסון



איך אומר הפתגם האידישאי "צוזאגן און ליב האבן קאסט נישט קיין געלט"... (להבטיח ולאהוב לא עולה כסף).

וכי מה איכפת להם לפזר הבטחות, כך הם הרי עושים בכל ערב בחירות, ומי שעוקב וזוכר מעט מהפעמים הקודמות, ומשווה בין ההבטחות למציאות בשטח, יווכח שכך קורה בכל פעם ופעם, הבטחות לחוד ומעשים לחוד.

אך כאמור, לא מדובר כאן בשום הבטחה, הם פשוט מתייחסים אלינו כאילו היינו עדר טיפשים שלא מבינים מאומה, והיות והדברים כתובים וחתומים, הרי זה בלבד סימן שמדובר פה בהישג עצום לחסידי ברסלב, ועליהם לרוץ לקלפיות כדי לחזק את הכח של המפלגה הלוחמת ופועלת בעוצמה רבה עבורם...

מדובר בבדיחה גרועה ומאד לא מצחיקה "כל המחוסנים/מחלימים יוכלו לנסוע לאומן", על מי אתם מנסים לעבוד? הרי כל תושב ישראלי מחוסן או מחלים יכול לנסוע לכל מקום שירצה בעולם, לא צריך בשביל זה שום "הסכם קואליציוני" ולא שום פרוטקציות והשתדלויות

אתם מנסים לעבוד שכאילו אתם תעבדו קשה ותעשו מאמצים על אנשיים, להביא את ההישג העצום והנפלא ששום מפלגה לא היתה יכולה להשיג, ומזל שעכשיו אנחנו ערב בחירות וכך יש להם קלף מקח בידים לדרוש את ההישג הזה בעת הקמת הממשלה הבאה (אם בניתיים לא יתקיימו בחירות נוספות לקראת ראש השנה הבעל"ט...).

זאת ועוד, מכתב פוליטי שווה משהו?? לגנץ יש מכתב מנתניהו על מוטיציה, זה עוזר לו? הרי לפני כל בחירות, כל המפלגות ללא יוצא מן הכלל, שופעים בהבטחות על ימין ועל שמאל, והעדר הבלתי מחונן קונה זאת בעינים סגורות, כאשר למחרת הבחירות איש לא מביט לכיוונך עד ל... ערב הבחירות הבאות.



בזמן שנציגנו החרדים הרעישו בךמה - הצלב האדום (נכרים) סייע בפועל

ראש השנה שלי עולה על ה'קול'...



בזמן שראש השנה שלי - ציפור נפשו של רבינו נרמס, כאשר עיננו זולגות דמעות ודמנו נשפך, וכאשר זקנינו ועוללינו מושלכים וזרוקים בגבולות אוקראינה למול חיוכם הדו פרצופי

יתקשה להבין עד כמה הדבר בנפשינו, עד כמה אנחנו מוכנים להקריב מעצמינו בשרינו, על מנת שנוכל להיות שם. מי כמונו יודעים, שפעמים כרוכה הנסיעה בקשיים אדירים, במצבים שהבית לא מאפשר זאת, שהמצב הכספי הוא עמוק עמוק מתחת לאפס, ובכל זאת, אנחנו שם! כי בלא זאת נרגיש את עצמינו אבודים חלילה.

וזה בדיוק מה שאירע בערב ראש השנה תש"פ.

השמועה על הקשיים שהממשלה מתכוננת להערים על היציאה לאוקראינה - כשהם מפריחים סיסמאות בומבסטיות מעל כל במה אפשרית, דוגמת "הרכבת האווירית לאומן, היא פצצת קורונה לישראל", לא פחות! - הדליקה בנו נורה אדומה, רבים, רבים מאד, מיהרו לעלות למטוס בטרם ייסגרו השערים, ולא משנה שעדיין עמדנו כחודש לפני ר"ה, רבים מאתנו עזבו את ביתם, נטשו את עבודתם (כשחלק אף מאבדים בכך את משרתם), כי בלי להיות ראש שנה

עד דכדוכה של נפש - אנשים או ליתר דיוק עסקני ציבור שאמורים היו לייצג אותנו ולהלחם עבורינו, עשו את ההפך הגמור. לא די שלא נקפו אצבע עבורינו, כי אם פעלו בקום ועשה לחבל בכל דרך אפשרית, שלא נוכל לקיים את משאת נפשינו, ציפור הנפש של רבינו הק' להיות בקיבוץ הגדול בראש השנה העל"ט.

מי שאינו נמנה על אנ"ש, אולי

השמועות והסקרים מעידים, כי הפעם חל שינוי משמעותי בגישת כלל אנ"ש חסידי ברסלב, לכל הנושא של הבחירות האמורות להתקיים בעוד ימים ספורים. הכעס והמרירות שהצטבר בקרבנו אינו מניח לנו להירגע. המראות הקשות, שאנו ולא זר, היינו עדים לכך לא על הזולת, כי אם על עצמינו ובשרנו, אינו מרפה מאתנו. לא האמנו בחלום הכי שחור שלנו, שאי פעם נגיע למצב כה מביש וכה אבסורדי. הרי ככלות הכל מזה כ-30 שנה שהקומניזם הסובייטי קרס כליל, ושערי אוקראינה פתוחים לרווחה, ואין עוד צורך למסור נפש על מנת להגיע לציון המצויינת שבעיר הגעועים אומן. אלא שטעינו בגדול. אמנם אמת ויציב, שמבחינת השלטונות המקומיים אין שום מניעה, ויתרה מזאת אנו אף רצויים שם, שהרי ככלות הכל, ההגעה ההמונית שלנו ובפרט לקיבוץ הגדול בימי ראש השנה, היא הכנסה בלתי מבוטלת לכלכלת הארץ הנחשלת. אלא, וכאן מגיע ה'אלא' הצורב

ההסתה

בעיתונות החילונית



'הרכבת האווירית לאומן, היא פצצת קורונה לישראל'

נתניהו אליו, בדרישה נחרצת שלא
לאפשר את הגעת אנ"ש.

אחד מחברי הפרלמנט האוקראיני
ממקורבי הנשיא, טען, שנתניהו נקט
בשיטת המקל והגזר כלפי הנשיא,
כאשר מחד הבטיח הרים וגבעות
באם יישמע לו, ומאידך אם לאו לא
יעמוד לצידו במאבק הנושן על חבל
ארץ במזרח אוקראינה.

אך כאן לא הסתיים הסיפור, לא
חלף זמן רב ובתקשורת
האוקראינית פורסם מכתבו
האנטישמי של פרויקטור הקורונה
רוני גמזו ששיגר לנשיא אוקראינה
מר זלנסקי, בו הוא מזהירו על
ה"סכנה הגדולה" לאפשר את קיומו
של הקיבוץ באומן.

התוצאות לא אחרו לבא, גל של
אנטישמיות שלא נראה כמותה מזה
שנים ברחבי אוקראינה פרץ במלא
עוזו, כאשר שלטים על איסור
כניסת יהודים התנוססו במרכולים
ברחבי המדינה, ויהודים הוכו עד זוב
דם, כשאותם אנטישמים מנופפים

**שיירת העולים
שהגיע לשערי
אוקראינה, הופתעו
לראות מולם שוטרי
גבול חמורי סבר,
שחוסמים בפניהם
את הכניסה. מה
קרה? האם השלטון
האוקראיני שינה
לפתע את עמדתו,
הוא הרי מאד מאד
מעוניין שנגיע, מה
קרה לפתע?**

באומן, פשוט לא שייך! לא שייך!!!
שיירת העולים שהגיע לשערי
אוקראינה, הופתעו לראות מולם
שוטרי גבול חמורי סבר, שחוסמים
בפניהם את הכניסה. מה קרה? האם
השלטון האוקראיני שינה לפתע את
עמדתו, הוא הרי מאד מאד מעוניין
שנגיע, מה קרה לפתע?

לא לקח זמן רב לגלות את
ה"סוד"... יד "ישראל" באמצע! ראש
הממשלה נתניהו בכבודו ובעצמו,
הרים טלפון בהול לראש ממשלת
אוקראינה מר זלנסקי, בו הוא דרש
ממנו במפגיע לעצור את אנ"ש
מלהגיע לאומן. כשנודע הדבר הזעם
פרץ כלבת אש הפורצת מהר געש,
ומשכך מיהר נתניהו להכחיש את
השמועה בכינוס משודר, וטען
שלעת עתה לא היתה שום החלטה,
ואנו שוקלים עם משרד הבריאות
את הצעדים בכל מה שקשור לאומן.
אלא, שגירסתו של זלנסקי, לא
תאמה לגרסתו של נתניהו, כאשר
הוא חושף את האמת, על פנייתו של





הבגידה הקשה, הותירה אותנו המומים ומזועזעים, ואין כוונתנו למנת הסבל והייסורים שעברו עלינו בגבולות, בקור ובגשם, למשך ימים ארוכים, כל זה הוא כאין וכאפס לעומת הרגשת הבוגדנות, הצורבת בנו פי כמה וכמה מאותם ימים קשים, שעברו ואינם עוד.

וכאן נשאלים השאלות הקשות והנוקבות:

איך יתכן שחברי כנסת שנבחרו על ידינו, לא די שלא עשו מאומה עבורינו, שלא מחו וזעקו עד לב שמים, על העוול המשווע שנעשה לנו, עוד האיצו בשונאי היהדות להשתלח בנו ולהרוס לנו את הימים הכי נבחרים ונעלים עבורינו?

איך יתכן שחברי כנסת הקוראים לעצמם 'חרדים', מסוגלים לגרות את הכלבים עזי הפנים, לנשוך אותנו ולהותיר אותנו מדממים על אדמה רטובה, ללא מקום ללון, ללא אוכל, חשופים לגשמים עזים, קופאים בקור עז, כלואים בגבול 'ג'ומל' שבין בלארוס ואוקראינה?

איך יתכן שכעת יש להם את העזות והחוצפה לדרוש מאתנו שכעת ביום פקודה נגיע לקלפי ונבחר שוב את אלו שבגדו בנו, וכי הם באמת חושבים שאנחנו עדר כבשים שניתן להוביל אותנו לאן שמתחשק להם, גם אם זה בדרך למקולין?



**ראש הממשלה
נתניהו בכבוד
ובעצמו, הרים
טלפון בהול לראש
ממשלת אוקראינה
מר זלנסקי, בו הוא
דרש ממנו במפגיע
לעצור את אנ"ש
מלהגיע לאומן.**

מי ג'רא שורץ @menishwartz
נתניהו וגמזו גרמו נזק גם ליהודים מכל העולם
שעות לפני שבת, יש עשרות, ואולי מאות יהודים מרחבי העולם שתקועים במעברי גבול שונים, בכניסה לאוקראינה.
הגבולות לא היו נסגרים כה מוקדם - 3* שבועות לפני ראש השנה! אילולי שיחת ביבי ומכתב גמזו בו הציג את החסידיים כמפצי' מחלות שבאים למסיבה

במכתבו של שרת נתניהו הדואג מאד לבריאותינו...

נו, לתומנו חשבנו, עכשיו הנציגים שלנו בכנסת יהפכו עולמות, הרי הם יושבים שם בגללינו ועבורינו... לא כן?

המתנו והמתנו, אך משום מה אין קול ואין עונה, אף לא דממה דקה או ציוץ כל שהוא לא נראה ולא נשמע. טוב, כנראה שהם עסוקים בדברים אחרים העומדים ברומו של עולם, ויש צורך לעורר את תשומת לבם...

ואז כרעם ביום בהיר נפלה פצצה בחלל האוויר, יקי אדמקר, כתב ברשת, פרסם את הדברים דלהלן:

"מקורבי פרוייקטור הקורונה פרופ' רוני גמזו אומרים לי הבוקר על הנכתב שהוא שלח לנשיא אוקראינה נגד הנסיעה לאומן, אמירה די דרמטית שמשנה את התמונה כולה בסיפור "פוליטיקאים בכירים בהם חרדים ביקשו זאת".

שפשפנו עינים, האמנם אנו רואים טוב? "פוליטיקאים בכירים בהם חרדים ביקשו זאת"? לא! זה לא יכול להיות, מדובר בהוצאת דיבה חמורה על הח"כים החרדים. אך לבושתנו וחרפתנו אחרי בירור מעמיק, התברר שאכן כן, מי שעומד מאחורי המכתב המביש והאנטישמי, הם לא אחרים מאשר 'נציגנו'.

הטראומה שעברה עלינו נוכח

ראש השנה שלי עולה על הכל

